

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör Yardımcımız Bilal Gümüş, dekanlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı "Kudüs İzlenimleri" konulu gecede Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa konuşuldu.

Nisan ayı başında İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi ve Yol-Tur ortak organizasyonu ile, Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Gümüş ve Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Güç, İl Müftüsü Sinan Cihan, Rektör Danışmanı ve Yol-Tur Yönetim Kurulu Başkanı M. Ali Çipiloğlu, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi Başkanı Recep Özgüvenç ve daha birçok kişinin eşleriyle birlikte katıldığı Filistin-Kudüs ziyareti yapılmıştı.

Bu ziyaret neticesinde 10 Mayıs Salı akşamı İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güç ile İl Müftüsü Sinan Cihan'ın konuşmacı olarak katıldıkları "Kudüs İzlenimleri" programı gerçekleştirildi.

Program İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Recep Özgüvenç'in açılış konuşmasıyla başladı. Özgüvenç konuşmasında; Kudüs gezisi fikrini veren Vali Bektaş'a, Rektörümüze ve diğer katılımcılara böyle bir ziyarette beraber olmaları nedeniyle teşekkür etti. Kudüs konusunda Müslümanların daha duyarlı olması gerektiğini ve oraya daha sık ziyaretlerin yapılmasıyla gündemde tutulması gerektiğini vurguladı.

Daha sonra kürsüye gelen İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Güç, Dinler Tarihi açısından Kudüs'ün Yahudiler ve Hristiyanlar için önemine değindikten sonra Müslümanlar açısından önemini vurgularken duygu dolu anlar yaşandı. Prof. Dr. Ahmet Güç, "Kudüs kelime anlamı itibariyle mübarek ve bereketli bir şehir manâsı taşıyor. Kudüs'ün diğer bir adı da Jerusalem'dir. Jerusalem de "Barış Evi" demektir. Hz. İbrahim'den itibaren Kudüs ile irtibatı olan pek çok peygamber orada barışı sağlamak için çaba sarf etmiştir. Kudüs'ün 638 yılında Müslümanlar tarafından fethedilişinden itibaren Osmanlı'nın son dönemine kadar peygamberlerin bu barış çabasını devam ettirmeye çalışanlar hep Müslümanlar olmuştur" dedi

Prof. Dr. Güç, Kudüs'e sahip çıkma konusunda iki tarihi gerçeğe temas ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kudüs'ün 1099-1187 yılları arasında Haçlılar tarafından işgali hadisesine Selahaddin Eyyubi çok üzülmüş ve bu süreç devam ederken kendisine tebessümü dahi çok görmüştür. Bunu öğrenen Selahaddin Eyyubi'nin Cuma namazını kıldığı caminin imamı bir Cuma hutbesinde tebessümün (gülümsemenin) faziletine dair bir hutbe okumuştur. İmamın bu hutbeyi kendisi için okuduğunu hisseden Eyyubi: İmama namaz sonrasında

-Farkındayım, bu hutbeyi benim için okudunuz ama Allah aşkına söyler misiniz Peygamberin Miraca çıktığı Mescid-i Aksa esaret altındayken ben nasıl gülebiliyim ? diyerek tarihin hafızasına nakşedilecek sözler söylemiş, tam yirmi yıl tebessümü bile kendisine çok görmüş ve bu süre zarfında hep çadırda yaşamış.

-Hünkarım size bir ev inşa edelim mi? diyenlere de "Allah'ın evi esirken ben kendime nasıl bir ev edinebilirim" diye cevap vermiştir. İkinci tarihi gerçek ise; Osmanlı Devletinin dış borçlarını kullanmayı düşünen Siyonist lider Dr. Theodore Herzl Osmanlı dış borçlarının yüzde 80'ini ödemeyi teklif ederek II. Abdülhamid'den toprak talebinde bulunmuştu. Buna karşılık Abdülhamid Han Hazretleri "Ben bir karış dahi toprak satmam. Zira her karış toprağı atalarımızın kanlarıyla alınan bu vatan bana ait değil milletime aittir" diyerek bu teklifi reddetmiştir." Güç, Kudüs'e ve Filistin davasına sahip çıkmanın bir Müslüman tarafından sahip çıkmanın namus meselesi kadar önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Ardından Kudüs izlenimlerini aktarmak için kürsüye gelen Manisa Müftüsü Sinan Cihan Kudüs ziyaretinin geç kalınmış bir ziyaret olduğunu, her ilahiyatçının, din görevlisinin, Dinler Tarihi alanında çalışma yapan akademisyenlerin, öğrencilerin ve Müslümanım diyen herkesin mutlaka Kudüs'e gitmesi gerektiğini vurgulayarak, "Millet diye, ümmet diye bir derdi, bir sıkıntısı, bir ızdırabı olan herkesin mutlaka Kudüs ve Filistin için yapması gereken çok şey vardır. Her Müslüman Kudüs'ü kendisine dert

edinmelidir. Yahudilerle Kudüs konusundaki son raunt Müslümanlar arasında olacaktır ve inanıyorum ki Kudüs yine Müslümanların olacaktır" diye konuştu.







